

Rapport fra Athen, November 2012.  
Af Mikkeline Gudmand-Høyer.

Sikke en fantastisk gave at modtage. Et ophold i Det Danske Instituts lejlighed i Parthenonos gade. En mulighed for fuldkommen at fordybe mig i mit kreative univers, afskåret fra alt hvad der hedder dagligt trummerum og madpakkesmøring på Nørrebro. En måneds frihed til at fokusere på min nye roman og undersøge det eventyrlige Athen.

De første par dage svævede jeg lykkelig rundt, og fik mig hvirvlet ind i rembetikafest, og bannere fra demonstrationerne som fyldte meget af november. For at få lidt struktur på opholdet og numsen i skrivesædet brugte jeg Det nordiske bibliotek som kontor, et par timer om dagen. Her fik jeg masser af gode tips fra de søde bibliotekarer som både kunne hjælpe mig med at se på bykort og tyde politiske meningsmålinger på græsk. Herfra fik jeg skrevet mig godt ind i "Nordhavns stemme", som selvom den foregår i København, ligeså godt kunne foregå i Athen, da dens eksistentielle indhold er noget universelt, og ens for os alle. Jeg fik skrevet en artikel om hvad der sker i Athens alternative miljø, til webmagasinet [www.modkraft.dk](http://www.modkraft.dk).

Link til artikel:

<http://www.modkraft.dk/artikel/hva-s%C3%A5-athen>

Og fyldte min notesbog med skitser og mobilkamera med fotos.

Jeg sugede til mig af moderne kunst i Athen, og fandt at de både har spændende poeter, musikere og kunstnere som vi ellers aldrig hører om i lille Danmark.

Heldig var jeg, da jeg fandt Hatha yoga skolen "Yoga on the roof", bare 2 m. gåtur fra lejligheden. Yogalæreren Alma som lignede en engel, introducerede mig til Tangobaren "El Bandoneoy", hvor jeg her fik danset med græske mænd, både tykke og tynde, og erfaret at Argentinsk tango slet ikke er så fjollet som man tror. Tangobaren er en skøn opfindelse. Det er en god ide', det her med at man kan komme ind fra gaden og helt uforpligtende være med til tangolektion, danse et par danse og så gå igen.

Dejligt var det også at have sin lille "danske familie", Johannes, Markus og Krishna som naboer. Så blev dage med skrivefokus ikke helt så ensomme, og inspirerende var det at høre om deres syn på Athen. Også cykeltur til stranden var fantastisk. Grækerne syntes man var tosset at bade i havet sidst i November, men vandet var jo lunt som på en sensommerdag i Danmark.

Jeg havde besvær med at lukke min kuffert som tilslut bugnede af inspiration. En stor bid af mit hjerte bliver i Athen som jeg håber på en dag at vende tilbage til.

Tak for et godt ophold, som har været ud over al forventning, meget givende. Tak til Det danske institut for denne mulighed. Og tilsidst men ikke mindst, tak til Anna som gjorde vores værelser skinnende rene. Sikke en fest ikke at skulle røre en eneste nullermand.