

Fem uger på sydsiden af Akropolisklippen

Hvem har ikke lyst til at tilbringe en god måneds tid i et lunt og venligt Athen, mens nordboerne bøvl er med frostgrader, sne og et forår, der bare ikke vil dukke op.

Mit navn er Stig Vognæs, journalist og forfatter til 'Turen går til Athen og det Græske Fastland', udgivet af Politikens Rejsebøger – den bog er årsagen til, at jeg har boet i Det Danske Instituts lejlighed i Pathenonos 22, 4. sal th.

Jeg flyttede ind fredag den 9. marts 2018 med en tung kuffert, men fredag den 13. april er det mit hjerte, der er tungt, når jeg afleverer mit nøglebundet, så værelse 4 kan få nye gæster.

De fem uger er brugt på research, da min fjerde udgave af guidebogen gerne skulle udkomme retsmæssigt i foråret 2019.

Lejlighedens placering er perfekt. Fem minuttet fra Akropolis, Plaka, Akropolismuseet, metroen og et utal af oplevelser. Jeg har travet byen tyndt. Været til græsk uafhængighedsdag. Besøgt OL-byen. Tilbragt påsken på Aegina. Lejet bil og kørt til oraklet i Delfi, videre til Peloponnes - været på visit i Patras, Olympia, Stemnitsa, Mykene, Nafplio, Korinth og Loutraki.

Stor tak til alle på Det Danske Institut – og på snarligt gensyn.



Zeustemplet i aftenlys set fra parken ved Zappion



Ved midnat op til påskedag møder hele landsbyen op foran kirken med stearinlys, som bliver tændt v.h.j.a. præstens lys



Det græske militær viser det helt tunge isenkram frem hvert år den 25. marts



Exarhia, Athens svar på Nørrebro – et spændende kvarter, der bestemt et besøg værd



Græsk soldat på Syntagmapladsen