

Rapport for ophold på Det danske Institut 2.september 2016 til 6.oktober 2016

Mogens Pelt.

Målet med mit ophold i Athen var at undersøge, hvordan netværk fra osmannisk tid blev aktiveret efter Det osmanniske Riges nederlag i Den første Verdenskrig i den græske nationalstat. Arbejdet udgør en del af den bog, jeg er i gang med, *In the Service of the Sultan and the Greek State: The Transformation of the Eastern Mediterranean from Multiethnic Empire to Nation States reflected through the life of Bodosakis-Athanasiadis*.

Bodosakis-Athanasiadis var en osmannisk græske forretningsmand. Han var født i Bor i det indre Anatolien i Kappadokien, og byggede sin tidlige karriere op i handelsbyen Mersin i Kililien. I løbet af første verdenskrig blev han hovedleverandør til de osmanniske styrker i Mellemøsten og en vigtig forsyner til de store anlægsarbejder, som opstod omkring konstruktionen af Berlin-Baghdad Jernbanen. På den måde knyttede han forbindelser til høj og lav, fra karavaneførere til osmanniske militærfolk og politiske ledere som Enver Pasha og Mustafa Kemal – den senere Atatürk. På tilsvarende vis etablerede han nære arbejdsrelationer med tyske virksomheder og institutioner, såsom Deutsche Bank og Phillipp Holzmann samt enkelt personer såsom de ingeniører, der arbejdede på Berlin-Baghdadjernbanen. Mellem 1918-23 var han bosat i Istanbul på et tidspunkt, hvor byen kom under kontrol af Ententen. Det var her han etablerede kontakter politikere og militærfolk fra den græske nationalstat. I 1923 kom Bodosakis til Grækenland som en ud af mere end én million græsk-ortodokse flygtninge fra Lillasien i forbindelse med store græsk-tyrkiske befolkningsudveksling.

Jeg brugte hovedparten af min tid på arbejde i Center for Lilleasiatiske Studier, hvor jeg gennemgik beretninger fra flygtninge fra Lilleasien, særligt fra Kappadokien og Kilikien og deres erindring om mødet med Istanbul. Mit arbejde koncentrerede især om Emmanuil Tsalikoglou's upublicerede erindringer. Tsalikoglou var ligesom Bodosakis fra Kappadokien og migrerede også til Kilikien. Han færdedes i de samme kredse som Bodosakis, og var ansat ved Berlin-Baghdad jernbanen, hvor Bodosakis.

Jeg indledte også undersøgelser i Ethniki Trapeza tis Ellados arkiv i Athen. Disse agter jeg at fortsætte i 2017 med afsæt i de resultater, jeg forventer fra mine undersøgelser i Deutsche Banks Orientbüro (Det er den afdeling, hvor akterne fra Berlin-Baghdad jernbanen findes) i Frankfurt i november og december 2016.

Desuden holdt jeg en forelæsning ved Det danske Institut den 28.september under titlen, *Supplying the Ottoman army. The experience of an official contractor*.

Og siden ved den internationale konference ved Makedoniens Universitet *Balkan Worlds III: Power Networks in the Imperial and Post-Imperial Balkans (18th-20th c.)* den 7.oktober under titlen *Networks in Progress: Transferring Ottoman experience into a Post-Ottoman world*.

Endeligt benyttede jeg lejligheden til at mødes med en række af mine græske kollegaer.