

Beretning: Ophold på Det Danske Institut i Athen, foråret 2019

Jeg var i foråret 2019 den heldige modtager af et ophold fra 1. marts til 12. maj på Det Danske Institut i Athen. Formålet med dette ophold var ro til udarbejdning af en specialeforberedende opgave og at studere de arkæologiske emner i deres rette element.

Min opgave skal fungere som et præliminært studie før skrivning af mit speciale i Klassisk Arkæologi til efteråret, der omhandler Athen i det 3. århundrede e.v.t. I første omgang arbejder jeg med Kerameikos, nærmere Pompeions udvikling efter Sullas ødelæggelse af Athen i 86 f.v.t. frem til slutningen af det 3. århundrede e.v.t., hvor Athen oplever en såkaldt 'krise'. Mit spørgsmål til dette er dog, om Athen i virkeligheden er en by i krise eller om arkæologien har en tendens til at fortolke fraværet af materielkultur som krise?

På trods af at opholdet har virket alt for kort har jeg alligevel haft mulighed for ved selvsyn at studere mange af Athen og omegns arkæologiske perler, samt oplevet en lille del af livet som kosmopolit i Grækenlands hovedstad, både på godt og ondt. Athen er en levende by med følelserne uden på tøjet – ikke en først-ud-så-ind-kultur, og dog. Athens gader emmer af nærvær og hjertevarme, når man bevæger sig rundt i byen. Trods min selvopfattelse var noget stiv inden mit ophold, må jeg indrømme, at jeg er vild med byens spontanitet.

Opholdet har ydermere givet mig mulighed for at rejse ud i Grækenland og opleve andre byer. Først en tur forbi sølvminerne i Laurion i naturskønne omgivelser og til et velbesøgt Poseidon tempel i Sounion. Hernæst en dags-tur til nordlige Thessaloniki med fly for at opleve Galerius' gamle hovedstad. Thessaloniki føles ren og grøn sammenlignet med Athen. Havet har du lige ved hånden og efter en skridttung, travl dag med antikke rester var en afslappet gåtur langs havnefronten med solnedgangen i horisonten en helt fantastisk oplevelse. Dernæst med toget til velkendte Korinth kun en time fra hjertet af Athen. Korinth er en by, som jeg altid vil vende tilbage til trods dens beskedne størrelse. I Korinth fører alle veje til havet, og herfra kan man let komme til strandbyen Loutraki eller bestige Akrokorinth, hvis man har de gode sko med.

Jeg vil slutte af med at anbefale et mindre site i Athen, som både byder på et lille, men fint museum og en gåtur i en fotogen natur med antikke rester spredt i landskabet: Artemis Brauronia helligdommen i udkanten af Athen, Vravra (Βραυρώνα).

Jeg vil gerne takke Det Danske Institut i Athen for opholdet, og ikke mindst for den imødekommenhed og hjælpsomhed jeg har oplevet under mit ophold.

Athen, jeg ved vi ses igen!

Marie-Louise Jahn Hansen, studerende, Københavns Universitet